

## Gemak dient de mens . . .

Sprookjes bestaan.



Er was eens een willekeurige ochtend in Smurfenland. Collega Petra heeft het een beetje druk, er moeten verschillende handelingen tegelijkertijd uitgevoerd worden en ik help een handje. Voor mij twee 8 maanden oude smurfjes in de kinderstoel. Ze hebben trek. Trekken ook de aandacht !

Ik besmeer twee halve rijstwafeltjes met zuivelspread en biedt beide kinderen dit aan. Ze likken en happen wat en dan gaat het mis. Bijna tegelijkertijd verslikken ze zich in een naar binnen gezogen stukje rijstwafel. In de veronderstelling en uit ervaring heb ik deze 8 maanden oude smurfen deze rijstwafel gegeven. Geen idee dat dit niet handig was.

Ik vraag mijn collega wat ik verkeerd doe. Ik doen niks verkeerd verzekerd ze me. Maar naar blijkt, hebben deze kinderen nog geen ervaring met stukjes eten. Ze zuigen nog alles naar binnen, alsof het een fles babymelk, dunne pap of de o zo populaire knijppakjes fruit of groentehap is. Het kauw reflex is niet voldoende ontwikkeld, waardoor de rijstwafel wel wordt afgebeten, maar ook naar binnen gezogen. Zo'n kleintje verslikt zich en ik heb bijna twee jonge kinderen vermoord. Mijn ontwikkeling is blijkaar stil blijven staan. Ik was namelijk niet op de hoogte van de teloorgang van de kauwontwikkeling van deze generatie . . . .

Er was eens een badmeester met een probleem. Zijn pupillen werden geacht binnen een vlot termijn, de mens had namelijk niet veel tijd, het A diploma te overhandigen. Echter " het onderwerp van dit A diploma " was niet in staat om 7 meter onder water te verblijven en ook nog een gat door te zwemmen. Wat hij ook deed, zijn pupillen stonden doodsangsten uit. Onder water, met je hoofd , door een gat? Gestoord is die badmeester! Een werkelijk onmogelijke opgave. Zeker als je 6 jaar lang verstoten bent geweest van water op je neus, in je ogen en over je hoofd. De mens heeft namelijk ontdekt dat "het A diploma onderwerp" bang is van water en heeft een zonnebloem voor de douche aangeschaft. Deze geweldig uitvinding voorkwam water op je neus, zodat je geen moord en brand schreeuwde als je haren werden gewassen. Zes jaar lang heeft zonnebloem tegen water in je ogen zijn dienst bewezen. Maar dan komt de stomme badmeester met zijn eis. Zeven meter lang water in je ogen, op je neus en over je hoofd inclusief hel op aarde . . dat gat. Ja dat durft "het onderwerp van diploma A" niet , bijzonder vreemd toch?



Knijpfruit, zuigdiner, pap in de fles, anti natte neus doeken, petten en zonnebloemen. Lang leve de commercie, die ons volledig ondersteund en ons op onze wenken bediend met hun uitvindingen.

En waartoe . . . gemak dient de mens !

Maar niet de ontwikkeling van onze kinderen. Dit gemak dient ons volwassenen! Vast, omdat we dan 1 hand overhouden voor de sociale ramp van deze digitale revolutie . . . onze smartphone.